

DE ROTONDE

Huiskrant woonzorgcentrum Roosendaelveld

Januari 2022



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Inhoud

Voorwoord	3
Actueel	
♦ Nieuwjaar en de tradities	4-5
♦ Driekoningen	6-7
♦ Verhalen van toen	8-9
♦ Dieren in Roosendaelveld - vervolg enquête	10-11
In de kijker	
♦ Een dag uit het leven van Deborah, kinesist	12-13
♦ Uit en thuis	
♦ Activiteitenkalender	14-15
Lifestyle	
♦ Recept	16-17
♦ Puzzels	18-19
♦ Beweging	20
♦ Creatief	21
Prikbord	
♦ Wij verwelkomen, wij nemen afscheid, jarigen	22-23
Terugblik	24-25
Wist je dit al?	26
Info Roosendaelveld	27

Met uitneembare activiteitenkalender

Activiteiten januari

Dinsdag 4/01 Uitslap markt 9.30 uur - 17.00 uur Soren Wandelen	Woensdag 5/01 Pinsavondsag 14.30 uur	Donderdag 6/01 Frogem 10.00 uur	Zaterdag 10/01 Zaterdagmarkt 14.30 uur
Dinsdag 11/01 Wandelen 11.45 uur	Donderdag 13/01 Zintene	Vrijdag 14/01 Musiekavond 19.30 uur	Zaterdag 17/01 Singe 14.30 uur
Dinsdag 18/01 Wandelen 11.45 uur	Woensdag 19/01 Creatief Atelier	Donderdag 20/01 Uitslap Op den Toer Actieve Gym 11.30 uur	Vrijdag 21/01 Smoetballen De Toeren
Dinsdag 25/01 Wandelen 11.45 uur Quiz 14.30 uur	Donderdag 27/01 Zintene	Smoetballen De Toeren - Huis Le	Vrijdag 28/01 Smoetballen De Toeren 14.30 uur

Happy
New Year



Ideaal om op
te hangen in
je kamer of
huis!

Voorwoord

Lieve bewoners,

Bij de start van het nieuwe jaar
staan we terug voor jullie klaar.
In deze Rotonde tonen we fier,
alle momenten vol plezier.



2021 ging heel snel voorbij,
de mooie herinneringen maken ons blij.
Een verhuis, een nieuw gebouw, nieuwe burens
en fijne dagen die mochten blijven duren.

We kijken uit naar het volgende jaar,
2022 is ineens daar.

Ik wens je een jaar vol liefde en geluk,
En het kan alvast niet meer stuk
als we samen dingen kunnen beleven
onbezorgd zoals een kind van zeven!

Dit is het einde van mijn nieuwjaarsbrief
en volgend jaar zijn we weer heel lief.
Ik wens je hierbij luid en klaar
een gelukkig Nieuwjaar!

Ann Desmet
directeur

Redactie

Ann Desmet
Vanessa Joossens
An Goossens
Dominique Beldé
Mia Van Loon

Werkten verder mee

Animatie-, Kine- en Ergoteam
Ria Porteman

Nieuwjaar

De nieuwjaarsbrief:

In België is het de gewoonte voor kinderen om op 1 januari hun Nieuwjaarsbrief voor te lezen aan de meter en peter. Deze traditie begint al vanaf de kleuterschool. Na het voorlezen krijgt het kind dan een cadeau of centjes.

Natuurlijk wordt Nieuwjaar niet enkel bij ons gevierd. Vanwege de vele tijdzones kunnen de tijdstippen waarop Nieuwjaar gevierd wordt vele uurtjes schelen.



Hieronder vind je een lijstje met de tijdstippen waar en wanneer Nieuwjaar wordt gevierd.

- Nieuw-Zeeland (oudejaarsdag tussen 11.15 uur en 12.00 uur)
- Rusland (oudejaarsdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur)
- Australië (oudejaarsdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur)
- China (oudejaarsdag om 17.00 uur)
- India (oudejaarsdag om 19.30 uur)
- Zuid-Afrika (oudejaarsdag om 23.00 uur)
- Verenigd Koninkrijk (nieuwjaarsdag om 1.00 uur)
- Brazilië (nieuwjaarsdag tussen 3.00 en 6.00 uur)
- Verenigde Staten van Amerika (nieuwjaarsdag tussen 6.00 en 11.00 uur)

Enkele tradities:



In Spanje eten ze in de laatste 12 seconden voor middernacht 12 druiven. Door elke druif in de juiste seconde te nemen is succes in het komende jaar verzekerd.

In Brazilië is het de traditie om in het water te lopen als de klok middernacht slaat. Ook wordt er dan 7 keer over een golf gesprongen waarbij een wens wordt gedaan per golf.

En iets dichterbij huis, in Nederland, is het traditie om op Oudjaar oliebolletjes te eten. De armen gingen vroeger langs de deuren en dit was ideaal om uit te delen.



Nieuwjaar in verschillende culturen

Nieuwjaar vieren doen we in vele culturen. Alleen is dit niet op dezelfde manier als bij ons en zelfs niet op dezelfde dag.

Het Chinese Nieuwjaar:

Dit jaar wordt het gevierd op 1 februari en wordt ook het Lentefeest genoemd. Zij maken er direct een 2-weeks feest van, Zij vieren dit maar liefst 14 dagen. Het is gebruikelijk dat men dan schulden betaalt, nieuwe kledij koopt, Er is dan ook een groot feestmaal en de goden worden geëerd. Er worden cadeautjes uitgedeeld, ingepakt in rood papier. Leuk weetje: Dit jaar is het jaar van de tijger.



Holi-Phagwa:

Dit is het Nieuwjaar bij de Hindoes, genaamd Holi. Dit is een belangrijke feestdag in grote delen van India. Het vindt 5 weken na het planten van de 'holika' plaats. Het feest houdt een boodschap in, het symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van recht op onrecht.

De avond voor het feest wordt de brandstapel in brand gestoken en hierna wordt er de hele dag uitbundig geëerd.

De Drie Koningen - het verhaal

Na de geboorte van Jezus Christus stond er een ster aan de hemel. Herders in het veld zagen deze ster en trokken richting de stal die eronder stond, waar Jezus in zijn kribbe lag. Zo deden ook de drie koningen op **6 januari**. De koningen en herders waren de eersten die Jezus te zien kregen en zij vertelden het verhaal van zijn geboorte door.

De wijze koningen Caspar, Balthasar en Melchior waren op zoek naar de nieuwe koning van het Joodse volk en hoopten hem te vinden in het dorp Bethlehem. De ster zou hen de weg wijzen.



Balthasar, was een 40-jarige jonge man, met donkere haren en een volle baard afkomstig uit Azië. Hij droeg een rode tunica, met een witte, korte mantel en groene schoenen. Hij gaf mirre, een lekker ruikend gomhars, als geschenk. Mirre was in de Zuid-Arabische landen erg kostbaar, dus een mooi offer.

Melchior, was een 60-jarige man met lang grijs haar en een baard, afkomstig uit Europa. Hij was gekleed in een purperrode tunica met korte, groene mantel en purperrode schoenen, met wit doorwerkt. Op zijn hoofd droeg hij een Frygische muts, vervaardigd uit stof van verschillende kleuren. Hij gaf goud als cadeau. Goud was ook erg kostbaar en werd ook wel *'koning der metalen'* genoemd.

Caspar, was een 20-jarige en baardeloze jongeling, met rood haar, gekleed in een groene tunica, een rode, korte mantel en purperrode schoenen. Hij was afkomstig uit Saba (Ethiopië), en had wierook bij. Wierook komt van wijrook: rook om te wijden. Het bestaat uit aromatische stoffen die kunnen worden aangestoken en dan een kruidige geur verspreiden. Voor gewone mensen was het onbetaalbaar.

Gebruiken bij het Drie Koningenfeest

Driekoningen lied:

*Driekoningen, driekoningen,
Geef mij nen nieuwen hoed
Mijnen ouwe is versleten,
Ons moeder mag het nie weten
Ons vader heeft het geld
Op de rooster geteld*

Het Driekoningen zingen is een nog springlevend volksgebruik in delen van Noord-Brabant, in Vlaanderen en in Duitsland. Zo gaan in het Nederlandse Brabant en Limburg op 6 januari nog honderden kinderen verkleed als koning van deur tot deur. Ze dragen een ster of lampion, zingen een lied en halen snoep en 'centjes' op. Het is een traditie ter afsluiting van de kersttijd. Veel mensen ruimen pas na Drie Koningen de kerstspullen weer op.



Driekoningentaart:

Op 6 januari, de dag van driekoningen, mag de traditionele taart met verborgen boon niet ontbreken. De driekoningentaart met een soort franchipanevulling werd voor het eerst gebakken in het Franse Pithivier. De traditie waaide over naar België en zet zich tot op de dag van vandaag nog steeds in heel wat huiskamers verder. Wie mag zich dit jaar kronen tot koning of koningin?



Oudjaar vieren - enkele anekdotes ...

Rita Selleslagh (Huis Lotus)

Oudjaar vierden we steeds in 't café, "Het Duivenlokaal" van mijn moeder. Het café was gelegen naast de kerk in Heffen. Goede vrienden van de familie werden dan uitgenodigd voor een feestmaal, gemaakt door mijn moeder. Het was altijd gezellige ambiance, er werd gelachen, gedanst en gefeest en om 12 uur telden we samen af naar het nieuwe jaar!

Als ik jong was, ging ik met mijn vrienden naar het "Alpenhof" of naar dancing "Freddy zonder zorgen".



Oudjaar vieren - enkele anekdotes ...

André Mostien (Huis Lotus)

Lang geleden, op een oudjaar met mijn maten, was ik helemaal "perte total" door de jenever. Ik stond toen zeer scherp qua gewicht voor de judo kampioenschappen en mijn maten hadden me dronken gevoerd met jenever. Toen ik rond 3 uur 's nachts thuis kwam, heb ik in mijn zatte bui heel onze salon verschoven en op elkaar gestapeld! 's Morgens vond mijn vrouw me slapend op het tapijt naast de zetel!



Alexa De Leebeek (Huis Lotus)

Op het einde van 1991 was ik op rondreis in Australië. Op de foto zie je mij met een pelikaan op het strand. De pelikaan is één van de native animals van Australië. Wij vieren in België kerst en nieuwjaar meestal in de regen en kou, maar tijdens kerst en nieuwjaar in Australië is het volop zomer. Dus mijn oudjaar in 1991 bracht ik door op het strand.



Resultaten enquête: Dieren in Roosendaelveld

In De Rotonde van oktober vorig jaar polsten we naar jullie interesse naar dieren in het woonzorgcentrum. We organiseerden deze bevraging rond het plan voor het aanleggen van een moestuin en daarbij ook op het houden van dieren binnen of buiten het woonzorgcentrum.

Er namen 23 bewoners deel. We hebben deze resultaten bekeken en kwamen tot volgende resultaten.



Jullie antwoorden:

21 van de 23 bewoners die deelnamen hebben zelf ooit een huisdier gehad waarvan 15 een hond. Andere veel voorkomende huisdieren waren een kat of kleine boerderijdieren.

Op de vraag welk het favoriete huisdier is, staat de hond steevast op jullie nummer één, gevolgd door de kat en een vogel.

17 van de 23 bewoners zou graag een huisdier in hun huis willen en 15 bewoners geven ook aan van deze te willen verzorgen.

Als we dan polsen welk huisdier de voorkeur draagt, zijn zowel een kleine hond als een kat de favorieten.

20 bewoners gaven aan dat ze het fijn vinden als er een bezoeker langskomt met zijn of haar huisdier.

22 personen gaven aan dat ze het fijn zouden vinden om in de tuin van het woonzorgcentrum kleine boerderijdieren te houden. 15 bewoners zouden deze ook graag mee verzorgen mits de nodige uitleg en ondersteuning.

Allergieën kwamen niet voor of waren niet gekend.

Resultaten enquête: Dieren in Roosendaelveld

Besluit:

We kunnen hierbij besluiten dat de liefde voor dieren zeker aanwezig is.

Bij het aanleggen van een moestuin zullen we dan ook rekening houden met de aanwezigheid van kleine boerderijdieren zoals kippen, konijnen of een geitje. Hiervoor zullen we samenzitten met het Tivoli park en informeren we ons bij organisaties die zich bezig houden met volkstuinten en samen-tuinen. Als je zelf ook interesse hebt om hier je schouders mee onder te steken, dan horen we dat graag.

Wat betreft het houden van een huisdier in een huis, zijn er voor en tegenstanders en hopen we dit op de één of andere manier toch mogelijk te kunnen maken. De grootste moeilijkheid ligt bij een continue zorg voor het dier. Een dier is een levenslang engagement dat niet altijd na te komen is in het woonzorgcentrum.

We kunnen alvast starten om bezoekers die thuis een huisdier hebben te vragen om hun dier zoveel mogelijk mee te nemen als ze op bezoek komen, daar doen ze heel wat bewoners een groot plezier mee.



Deborah - kinesist in Roosendaelveld



Dag allemaal en welkom bij een dag uit het leven van ... Deborah, kinesist.

Om 6u 's ochtends gaat de wekker. Na een ontbijtje en een douche, laat ik nog even Wilma, mijn hond, uit om dan in de auto te springen naar

Tegen 8u kom ik aan op het werk. Met een lekkere koffie lees ik dan rustig het dagboek en beantwoord ik mijn mails. Hierna start de begeleiding van de oefeningen van de bewoners in de kiné-zaal.



We oefenen de uithouding en de kracht en verbeteren het evenwicht en de flexibiliteit. Ik let ook op het zit-en ligcomfort van de bewoners, waarvoor ik ook loophulpmiddelen of een nieuwe rolstoel aanvraag.

Deborah - kinesist in Roosendaelveld

Vandaag is het dinsdag, dus trekken we zoals elke week om 10u45 naar buiten voor een wandeling. Meestal gaan we richting Tivoli-park. Als Wilma mee naar het werk komt, vindt ze deze wandelingen zeer leuk.



Na de middagpauze begeleid ik de bewoners terug met de oefeningen of help ik bij activiteiten.

Om 16u30 eindigt de dag, en rijd ik terug naar huis, blij en voldaan van de leuke werkdag.

Activiteiten januari

Dinsdag 4/01

Uitstap markt

9.30 uur / Onder den
Toren

Wandelen

10.45 uur

Dinsdag 11/01

Wandelen

10.45 uur

Dinsdag 18/01

Wandelen

10.45 uur

Woensdag 5/01

Filmnamiddag

14.30 uur

Donderdag 13/01

Zitdans

10.45 uur

Woensdag 19/01

Creatief Atelier

14.30 uur

Donderdag 6/01

Zitgym

10.45 uur

Driekoningentaart

Vrijdag 14/01

Muzieknamiddag

14.30 uur

Donderdag 20/01

Uitstap Op den Toren

Actieve Gym

10.45 uur

Maandag 10/01

Zangnamiddag

14.30 uur

Verloren maandag

Maandag 17/01

Bingo

14.30 uur

Vrijdag 21/01

Smoutebollen

De Toren
namiddag

Dinsdag 25/01

Wandelen

10.45 uur

Quiz

14.30 uur

Donderdag 27/01

Zitdans

10.45 uur

Smoutebollen

De Stroom - Huis Lotus
De Cirkel
namiddag

Vrijdag 28/01

Ontdek & Proef

14.30 uur

*Happy
New Year* 



Recept: worstenbrood

Ingrediënten:

Bladerdeeg (8 vierkantjes) - 500g gemengd gehakt - 1 sjalot - 1 ei - 1 eidooier - 1el paneermeel - 1 el melk (decoreren) - 1 teentje look -

Peper - zout

Bereiding:

- Verwarm de oven op 200°C - laat het bladerdeeg ontdooien.
- Pel en snijd de look en sjalot heel fijn.
- De sjalot, de look, het gehakt, ei, paneermeel, peper en zout mengen en in 8 stukken verdelen.
- Maak er worstjes van, net zo lang als een zijde van het bladerdeeg.
- Elk worstje in een bladerdeegvel rollen en de randen insmeren met de eidooier.
- De rest van de eidooier mengen met de melk en de rolletjes insmeren.
- Op een bakplaat leggen en bakken in 25minuten.



Recept : appelbollen

Ingrediënten:

8 appels - 60g boter - 200g lichtbruine basterdsuiker - kaneel - 16 vellen bladerdeeg (vierkantjes) - 2 eieren

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 210°C.
- Schil de appels en haal het klokhuis eruit met een appelboor.
- Boter, suiker en kaneel mengen en de appels hiermee vullen.
- 8 velletjes bladerdeeg uitrollen tot een cirkel.
- De appels erin wikkelen en de overige vellen bladerdeeg in reepjes snijden.
- Deze over de appelbollen leggen en insmeren met losgeklopt ei.
- Een kleine inkeping maken bovenaan en op een plaat leggen.
- 25min bakken in de oven.



Verloren maandag is een Belgische traditie die wordt gevierd op maandag, na de zondag van Driekoningen. Dit wordt gezien als de eerste dag van de Kerstcyclus.

Deze traditie leeft vooral in de provincie Antwerpen.

In Aalst vieren ze dit in oktober en eten ze 'hete broodjes'. In Sint-Truiden vieren ze verloren maandag dan weer met carnaval.

Bij ons is het de traditie dat er appelbollen en/of worstenbroden worden gegeten.

Wat verkies jij?

Train je brein spelletjes

K	J	W	E	N	S	E	N	V	V	J	Q	G	M	H	O	Y	B
X	C	H	A	M	P	A	G	N	E	T	N	W	K	W	T	A	E
X	O	U	A	P	A	L	F	L	E	P	P	A	K	O	L	W	H
Y	T	C	L	W	N	E	L	L	E	T	F	A	U	L	L	R	E
R	S	S	V	R	E	D	N	E	L	A	K	T	O	N	N	K	I
A	T	R	G	I	L	L	E	Z	E	G	K	N	C	I	N	Y	Z
A	E	L	O	B	E	I	L	O	S	S	N	S	E	E	T	G	T
J	R	H	O	F	G	H	Q	T	E	E	G	U	T	W	K	S	W
D	R	W	T	I	S	N	T	D	N	N	W	S	I	C	E	S	U
U	E	J	J	M	J	G	Y	B	I	J	O	S	V	E	J	E	E
O	T	W	F	K	A	H	O	R	A	O	S	U	F	F	S	J	I
B	J	H	J	D	R	R	E	A	R	E	U	O	N	P	A	P	N
P	E	J	A	A	R	I	R	P	L	R	B	I	X	H	L	A	N
X	S	E	Y	E	S	M	T	I	W	D	Y	U	E	D	G	H	E
W	D	G	L	R	T	M	N	E	T	Q	K	K	U	V	E	K	D
V	S	Q	E	I	D	G	R	Z	Q	B	Y	J	I	N	T	U	U
Q	S	V	J	F	D	K	E	I	L	I	M	A	F	U	O	S	O
Y	G	D	V	U	U	R	P	I	J	L	Q	P	F	N	D	C	Y

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> AFTELLEN | <input type="radio"/> KLOK |
| <input type="radio"/> APPELFLAP | <input type="radio"/> KUS |
| <input type="radio"/> BALLONNEN | <input type="radio"/> NIEUWJAAR |
| <input type="radio"/> BORREL | <input type="radio"/> OLIEBOL |
| <input type="radio"/> CHAMPAGNE | <input type="radio"/> OUDENNIEUW |
| <input type="radio"/> DAG | <input type="radio"/> OUDJAAR |
| <input type="radio"/> DUIK | <input type="radio"/> PROOSTEN |
| <input type="radio"/> FAMILIE | <input type="radio"/> STERRETJES |
| <input type="radio"/> FEEST | <input type="radio"/> TIJD |
| <input type="radio"/> GEZELLIG | <input type="radio"/> VERSIERING |
| <input type="radio"/> GLAS | <input type="radio"/> VUURPIJL |
| <input type="radio"/> HAPJES | <input type="radio"/> VUURWERK |
| <input type="radio"/> JAAR | <input type="radio"/> WENSEN |
| <input type="radio"/> KALENDER | <input type="radio"/> WISSELING |

Kruiswoordraadsel



Horizontaal

1. / In welke maand vieren wij Driekoningen?
3. / Wat eten ze in Spanje tijdens het aftellen naar het Nieuwe jaar?
5. / Wat wordt er gegeten in Nederland tijdens Oud & Nieuw?
8. / Naam van de 20-jarige Koning
10. / Wat lezen we in België voor op Nieuwjaar ?
12. / Naam van Nieuwjaar bij de Hindoes

Verticaal

2. / Wat is de naam van de directeur?
4. / Wat eten we op Verloren Maandag?
6. / Hoeveel jarigen zijn er in Januari?
7. / Dit jaar is het volgens de Chinese kalender het jaar van ?
9. / In Sint-Truiden wordt Verloren Maandag gevierd op ?
11. / Wat zit er verborgen in de Driekoningentaart?

Tip !!! Alle antwoorden zijn in dit boekje te vinden

Samen bewegen

De feestdagen zijn weer voorbij en een nieuw jaar ging weer van start. Gewoonlijk nemen we met z'n allen goeie voornemens en vaak is *'meer gaan bewegen'* daar ééntje van.

Hieronder geven we jullie 5 oefeningen mee, die je eenvoudig zelf kan doen van op je stoel of op de rand van je bed. Het enige wat je nodig hebt is een tennisbal of een klein voorwerp dat je gemakkelijk kan vasthouden.

1) geef een tennisbal afwisselend door onder het rechter en linker been



2) knijp een tennisbal tussen de knieën en breng de hielen omhoog



3) knijp een tennisbal tussen beide handen en breng de armen tot boven het hoofd



4) strek afwisselend linker en rechter arm en been uit naar voor



5) knijp in een tennisbal en breng afwisselend linker en rechter arm omhoog tot aan de schouder



Creatief - vogelvoer maken



1. Smelt frituurvet (ongezouten en liefst zonder palmolie) of kokosvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet.
2. Voeg daar al roerend het zadenmengsel aan toe en laat dit mengsel een beetje afkoelen.
3. Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, een theeglas, of een halve kokosnoot.
4. Leg daarin, voordat de brij stolt, een onbewerkt sisaltouw of hennep-touw die ruim uitsteekt.
5. Zodra de massa hard is geworden, kan het vet met zadenmengsel buiten aan de draad worden opgehangen.
6. Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Een melkkarton kan rondom worden afgescheurd. Houd een theeglas of blik even in heet water; de vetbol komt dan gemakkelijk los. De kokosnoot hoef je niet te verwijderen, hang hem zo op. Je kan het afgekoelde vet (met zaden) ook in stukjes snijden en op een voederplank leggen. Op deze manier kunnen ook de vogels die normaal gesproken niet op een vetbol zitten ervan eten.

Lekker winterdrankje

Voor de twijfelaars die niet kunnen kiezen tussen koffie of thee is er de '**London Fog Tea Latte**'. Zo maak je het:



Neem een theepot, leg daarin een zakje earl grey, een kaneelstokje en het merg van een vanillestokje. Giet er kokend water op. Laat enkele minuten trekken. Verwarm wat melk in een steelpannetje op het vuur. Klop de melk met een garde schuimig. Giet de thee in een glas en lepel er het melkschuim op. Werk af met een lepeltje honing en wat gemalen kaneel.

Nieuwe bewoners

DE VOS Lily	De Stroom 12	kamer 4
VERBRAEKEN Magda	Op Den Toren 22	kamer 6
DE CLERCK Gusta	De Cirkel 21	kamer 6
MELIS Julia	Op den Toren 21	kamer 8
SCHALTIN Godelieva	Op den Toren 21	kamer 1

Nieuwe medewerkers

VERBRUGGEN Diane	Woningassistent	Onder Den Toren
SADAK Sandra	Woningassistent	Op Den Toren
VAN OOSTERWIJCK Yasmin	Woningassistent	De Cirkel
KEYIK Melissa	Zorgkundige	

We nemen afscheid van

PLOEGAERTS Maria	De Cirkel 22	kamer 3
PARTON Michel	Op den Toren 22	kamer 4
HOPPEN Leopold	Onder den Toren 12	kamer 4
PEETERS Chris	De Cirkel 11	kamer 7

We staan niet altijd stil bij het woordje "samen" maar het is een groot gemis als "samen" uit je leven is.



Jarigen

De Cirkel

PEETERS Christiane	10 januari
BEYERS Conny	22 januari

De Stroom

JANSSENS Mariette	4 januari
CEULEERS Betty	7 januari
DELSIENE Charlotte	20 januari
CABUY Gabrielle	28 januari

Onder den Toren

GOOS Denise	5 januari
MIN Jos	12 januari
REETZ Charlotte	16 januari
BAUWERAERTS Jeanne	28 januari
HUBIN Jenny	31 januari



Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten, de nieuwe Rotonde of nieuwsberichten. Je kan je inschrijven op de website van Roosendaelveld.

Helpende handen

Ken je iemand of zou je graag zelf wat meer deel willen uitmaken van het wonen en leven in het woonzorgcentrum, laat het ons weten of stuur een mailtje naar An Goossens — an.goossens@zbrivierenland.be

Er zijn tal van activiteiten en taken waar we steeds een extra paar helpende handen kunnen gebruiken.







Nieuwe arts in Roosendaelveld

Op 1 december startte Noémie Schenken als CRA in Roosendaelveld. CRA staat voor coördinerend en raadgevend arts. Je kan haar op donderdagnamiddag vinden in het lokaal recht tegenover de kiné.

"Mijn naam is Noémie Schenk. In het dagelijks leven ben ik huisarts te Bonheiden en ook fiere mama van een vier maanden oude dochter, Renée.

Op 1 december dit jaar heb ik de taak van coördinerend en raadgevend arts opgenomen binnen Roosendaelveld. Binnen deze functie sta ik in voor het algemeen medisch beleid binnenshuis en onderhoud ik ook contacten met de individuele huisartsen van de bewoners. Ik neem deel aan de verschillende werkgroepen en stippel de vaccinatiecampagnes mee uit.

Je kan mij elke donderdagnamiddag terugvinden in het CRA-lokaal te Roosendaelveld."



Badge

Ben je familie of een goede kennis van een bewoner en kom je regelmatig op bezoek, dan kan je - mits toestemming van de bewoner - een badge aanvragen die je toegang verleent tot de parking en het huis van de bewoner.

Meer info aan het onthaal.

Kinderhoek in brasserie Den Druppel

Sinds kort hebben wij een kinderhoekje voor de allerkleinste bezoekers. Terwijl jij een babbeltje slaat bij een lekker drankje in de brasserie kan je kleine deugniet een boekje bekijken, een beetje kleuren of spelen. Voor de iets grotere kinderen staat er een kickertafel.



Onthaal	015 97 04 00	rdv.onthaal@zbrivierenland.be
Onder Den Toren 1	015 97 04 18	
Onder Den Toren 2	015 97 04 19	onderdentoren.rdv@zbrivierenland.be
Onder Den Toren 11	015 97 04 21	
Onder Den Toren 12	015 97 04 22	
Op Den Toren 21	015 97 04 24	opdentoren.rdv@zbrivierenland.be
Op Den Toren 22	015 97 04 25	
De Cirkel 11	015 97 04 30	
De Cirkel 12	015 97 04 31	decirkel.rdv@zbrivierenland.be
De Cirkel 21	015 97 04 33	
De Cirkel 22	015 97 04 34	
De Stroom 11	015 97 04 36	destroom.rdv@zbrivierenland.be
De Stroom 12	015 97 04 37	
Huis Lotus	015 97 04 39	huislotus.rdv@zbrivierenland.be

© Verantwoordelijke uitgever:

Jeroen Baeten

directeur woonzorgcentrum Roosendaelveld

Ann Desmet

2800 Mechelen

e-mail: ann.desmet@zbrivierenland.be

website: www.roosendaelveld.be

facebook: [Zorgbedrijf Rivierenland](https://www.facebook.com/ZorgbedrijfRivierenland)



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Lees alles over het wonen en leven in Roosendaelveld op
www.roosendaelveld.be