

# DE ROTONDE

Huiskrant woonzorgcentrum Roosendaelveld

December 2021



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

## Inhoud

Voorwoord	3
<b>Actueel</b>	
♦ Sinterklaas	4-5
♦ Kerstmis	6-11
<b>In de kijker</b>	
♦ Een dag uit het leven van .....	12-13
<b>Uit en thuis</b>	
♦ Activiteitenkalender	14-15
<b>Lifestyle</b>	
♦ Recept	16
♦ Puzzels	17-19
♦ Beweging	20
♦ Creatief	21
<b>Prikbord</b>	
♦ Wij verwelkomen, wij nemen afscheid, jarigen	22-23
<b>Terugblik</b>	24-25
<b>In memoriam</b>	26
<b>Info Roosendaelveld</b>	27

## Met uitneembare activiteitenkalender

### Activiteiten december

<b>Donderdag 2/12</b> Gymnastiek 10:45 uur	<b>Vrijdag 3/12</b> Dinsavond 18:00 uur	<b>Dinsdag 7/12</b> Markt: Op den Toren 9:30 uur Wandelen 10:45 uur	<b>Woensdag 8/12</b> Filmavonds 19:30 uur
<b>Donderdag 9/12</b> Zitans 10:45 uur Familiefeest De Cirkel 11:30 uur	<b>Vrijdag 10/12</b> Familiefeest Op den Toren 11:30 uur	<b>Zaterdag 11/12</b> Familiefeest Onder den Toren 11:30 uur	<b>Zondag 12/12</b> Familiefeest De Stroom/Huis Lobus 11:30 uur
<b>Dinsdag 14/12</b> Wandelen 10:45 uur	<b>Woensdag 15/12</b> Creatief Atelier 14:30 uur	<b>Donderdag 16/12</b> Gymnastiek 10:45 uur	<b>Vrijdag 17/12</b> Wintervrijdag met live optreden 19:30 uur
<b>Maandag 20/12</b> Kerstbingo 18:30 uur	<b>Dinsdag 21/12</b> Wandelen 10:45 uur	<b>Donderdag 23/12</b> Zitans 10:45 uur Oudsk & proef 14:30 uur	<b>Zondag 26/12</b> Kerstkoor 19:30 uur
<b>Dinsdag 28/12</b> Wandelen 10:45 uur	<b>Donderdag 30/12</b> Gymnastiek 10:45 uur	<b>Vrijdag 31/12</b> Aperitief & dans 14:30 uur	



Ideaal om op te hangen in je kamer of huis!

## Voorwoord

Beste bewoners,

Voor jou ligt de laatste rotonde van het jaar 2021. December is een maand waarin we kunnen terugblikken op wat er in het afgelopen jaar gebeurde. Maar het is ook de maand vol gezelligheid. De kerst- en sint verhalen getuigen van de vele mooie, grappige en liefdevolle momenten van de decembermaand.



We willen in Roosendaelveld ook van december 2021 zo'n mooi moment maken. Ondanks het feit dat het coronavirus weer aan kracht wint, willen we er alles aan doen om elk van jullie een fijne kerst te bezorgen.

De familiefeesten zijn één van die manieren om dat te doen. We geloven dat we die nog altijd op een veilige manier kunnen organiseren en ze gaan daarom – tot nog toe – door. Mochten we hieraan beginnen twijfelen dan zullen we alsnog de familiefeesten annuleren.

Maar dan nog zullen jullie zeker kunnen genieten van de heerlijke kerstmenu, alleen zal het dan onder jullie zijn. We blijven wel duimen dat de feesten met familie door kunnen gaan.

2021 was voor elk van ons een zeer ingrijpend jaar: een verhuis naar een nieuw huis, de blijvende dreiging van het coronavirus, de moeilijkheden die daarbij kwamen kijken en het feit dat we afscheid moesten nemen van heel wat mensen. Maar er was ook zeer veel plezier, geluk en vrolijkheid. En dat wil ik ook graag in december blijven zien. Geniet van elkaars gezelschap, van je familie en van de fijne momenten die weer op het programma staan.

Tot in 2022!

**Ann Desmet**  
**directeur**

## Redactie

Ann Desmet  
Vanessa Joossens  
An Goossens  
Dominique Beldé  
Mia Van Loon

## Werkten verder mee

Animatie-, Kine- en Ergoteam  
Ria Porteman

## Sinterklaas

De Sinterklaas geschiedenis begint historisch gezien in Turkije. Sint Nicolaas was een bisschop in Myra (Turkije). Gestorven op 6 december 340 na Christus. Overblijfselen van zijn beenderen werden overgebracht naar Italië, wellicht heeft men vroeger Italië met Spanje verward, en wordt er hierdoor nu nog steeds gezegd dat hij uit Spanje komt.

Vanwege zijn goede daden werd hij Heilig verklaard. Het snoep geven zou afkomstig zijn van het geven van geld aan de armen. Waar Zwarte Piet vandaan komt, zijn vele verhalen rond. Zo zou Piet een slaaf geweest zijn, afkomstig uit Afrika, die als dank voor zijn vrijlating Sint Nicolaas is blijven helpen.



De roe werd vroeger gebruikt om de schoorstenen schoon te vegen.

De viering van het Sinterklaasfeest is sinds de 13e eeuw gebruikelijk. Toen werd hij aanbeden als patroon (= beschermer van scholieren). Op zijn feestdag kregen arme kinderen voedsel en geschenken, waaronder schoenen. De schoenen stonden dan in de kerk als vindplaats voor de geschenken.

We vieren dit nog steeds met onze kinderen, meestal wel in familiekring.

Op 5 december zetten de kindjes 's avonds hun schoentje klaar, met iets lekkers voor het paard van Sinterklaas, zwarte Piet en natuurlijk Sinterklaas zelf. Zet gerust zelf je schoen en hopelijk is iedereen braaf geweest en krijgen we dit jaar ook iets lekkers.



## Wat doet de Sint als hij in België is?

### Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint ...

Jaarlijks verwelkomen we Sinterklaas in de stad en waar hij tot zijn verjaardag zal verblijven.

Dit jaar kwam Sinterklaas aan op **zondag 14 november** op de Grote Markt! Flitsende optredens op de Grote Markt en een speelse optocht naar zijn huis zijn de traditionele ingrediënten van een warm onthaal.

Om 15.30 uur hield Sinterklaas zijn toespraak en kwamen we te weten of alle kinderen dit jaar wel braaf geweest zijn! Daarna nam Sinterklaas uitgebreid de tijd om iedereen te begroeten. Brieven, tekeningen en knutselwerkjes werden door de pieten verzameld. Vervolgens begaf de Sint zich naar zijn huis...



Ondertussen tellen we spannend af naar de avond van 5 december. Dan is het de gewoonte dat we een schoen klaarzetten met lekkers voor de Sint en zijn knechten en een wortel voor zijn paard.

Voor vele kinderen volgt dan een rusteloze nacht, want elk jaar opnieuw vragen ze zich af wat de Sint voor hen zal brengen. Zijn ze wel voldoende braaf geweest om te krijgen wat er op hun verlanglijstje staat?

's Morgens kunnen ze dan niet snel genoeg naar beneden rennen om te gaan ontdekken wat de grote kindervriend voor hen gebracht heeft... en meestal begint de dag op 6 december, met blijde gezichten!



*O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,  
Alles gekregen van die beste Sint.  
Een pop met vlechtjes in het haar,  
Een snoezig jurkje kant en klaar,  
Twee kaatseballen in een net,  
Een letter van banket...*

## Kerstmis

---

### Het verhaal

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus.

Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal in het plaatsje Bethlehem. Zijn ouders, Maria en Jozef, waren daar op bevel van keizer Augustus. Die hield een volkstelling. Iedereen moest zich melden in zijn geboorteplaats. Het was zo druk in Bethlehem dat de herbergen geen plek meer hadden. Daarom werd Jezus geboren temidden van stro en hooi. De herders waren de eerste die dit nieuws hoorden.

### Kerstboom

Een kerstboom bestaat in de Nederlanden sinds de negentiende eeuw. Deze traditie is overgenomen uit Duitsland maar vindt zijn oorsprong reeds in de oudheid. Al in de oudheid werden op midwinterfeesten groenblijvende planten gebruikt, waarmee ze de zege van het leven op de dood en van het licht op de duisternis vierden. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer en waar precies deze heidense tradities overgingen in de kersttraditie die we nu kennen.

### Kaarsen en lichtjes

Kerstmis is een feest van het licht. Het is de donkerste tijd van het jaar, dus branden veel mensen kaarsen en worden er ook lichtjes in de kerstboom gehangen. Ook joden en hindoes kennen lichtfeesten: Chanoeka en Divali. Bij christenen is een brandende kaars het symbool voor Jezus. Hij noemde zichzelf namelijk het 'licht der wereld'.

### Leuk weetje:

In Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk hangt men een maretak op in huis. Deze altijd groene epifyt is het symbool van vriendschap en vruchtbaarheid. Een meisje dat per ongeluk onder de maretak staat, mag door een jongen worden gekust. En andersom natuurlijk.



## Gezellige winteravond

---

Op **vrijdag 17 december** organiseren we een leuke wintermiddag.

Vanaf 15 uur kan je meezingen en dansen op leuke muziek en daarna nodigen we jullie allemaal uit om buiten aan de vuurkorf een lekker hapje en drankje te komen halen. Wie graag aan het vuurtje blijft zitten kan dat, wie het toch graag wat warmer heeft, kan natuurlijk ook binnen genieten van de winterse hapjes.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!

ps: Vergeet je jas, muts, sjaal en of handschoenen niet!





# Kerstmenu 25 december

Tomatenroomsoep  
met ballekes

Kerstkalkoen met calvadosroomsaus,  
peertje in rode wijn, gestoofd witloof  
en kroketten

Kerstgebak





# Nieuwjaarsmenu 1 januari

Kippenvelouté  
'Agnes soreil'

Hertenragout met porto op grootmoeders  
wijze, Parijse wortelen en aardappelrösti's

Nieuwjaarsdessert

## Kerst verhalen van de bewoners

---

Op Kerstavond gingen we elk jaar bij ons moeke vieren. Met mijn gezin gingen we dan naar mijn moeder. Jacques en Vera kwamen ook langs. Vera was de nicht van mijn moeder en woonden achter de hoek. Ik hielp mijn moeder met het eten klaarmaken en 's avonds konden we dan genieten met z'n allen. We brachten allerlei cadeautjes mee want op voorhand trokken we altijd een naam, wie voor wie iets moest kopen.

Op kerstdag zelf gingen we dan naar mijn schoonouders. Daar deelden we geen cadeautjes uit maar aten samen iets.

Zo deden we dit eigenlijk elk jaar, het was altijd een gezellige bende.

**Mikke, De Cirkel**

*Merry  
Christmas*



## Kerst verhalen van de bewoners

---

Voordat we kinderen hadden gingen we met ze'n allen naar mijn schoonouders. Iedereen kookte dan iets, het ene gezin het voorgerecht, de anderen het hoofdgerecht enz. We kochten dan per koppel een cadeau voor een ander koppel. Vanaf er kleine kindjes bij kwamen, minderde dit. Soms vierden we het nog wel samen maar dan niet meer zo groots. Dan nodigde mijn schoonzus ons uit, en gingen we naar daar. Veel rustiger voor mijn schoonouders dus.

**Heidi, De Cirkel**



Samen met mijn moeder zette ik elk jaar de kerstboom, mijn oudste broer keek dan toe en zei wat er niet goed hing. We pakten samen de cadeautjes in, onder het strenge toezicht van mijn moeder, want het moest in orde zijn.

Op Kerstavond kookte mijn moeder altijd, zij kon heel lekker koken. We vierden altijd samen met het gezin. Nadien gingen we naar de Middernachtmis en bleven de nonkels wat hangen voor de jenever. Mijn moeder en ik gingen dan naar huis.

Met Nieuwjaar gingen wij langs bij de familie, onze nieuwjaarsbrieven die we op school schreven, voorlezen. Van mijn peter kreeg ik altijd 100 frank, wat in onze tijd veel geld was.

**Linde, De Cirkel**

## Een dag uit het leven van Glenn

---

Mijn dag start rond 7.00u, ik ontbijt samen met mijn kindjes, Ferre & Siebe. Daarna zet ik hen af, Siebe bij de onthaalmoeder en Ferre op school. Hierna rijd ik dan door naar het werk, want mijn werkdag start om 8.30u.

Aangekomen op het werk maak ik koffie voor het personeel en daarna lees ik mijn mails na.



Om 9.00u houd ik een korte briefing met de collega's, over wat er zoal op de agenda staat. Vandaag is het woensdag, dus dat betekent frietjes. Deze week is het met vol au vent.

De frietjes worden hier ter plaatse gebakken. Ze worden al even voorgebakken en alles staat klaar om mee te geven naar de woningen.

Rond 11.45u wordt het eten geleverd vanuit Hof van Egmont. Ik meet en registreer dan de temperaturen. Hierna bak ik de frietjes af.

De collega's komen iets voor 12 uur per woning het eten halen.



## De Brasserie - Den Druppel

---

Ondertussen is het middag en komen er bestellingen binnen van personeel en bezoekers. Dit zijn vooral broodjes, maar de garnaalkroketten, croque monsieur of pasta zijn ook wel in trek.

Hier in de brasserie hebben we een uitgebreide kaart dus kom gerust eens kijken. Je kan ook hier een warme dagmaaltijd eten, deze dien je een dag op voorhand te bestellen aan het ont-haal.

Na de middagrush wordt het iets rustiger in de brasserie. Bewoners komen dan met of zonder hun familie iets drinken. Vaak komen er ook mensen van in de buurt iets drinken of een hapje eten.



Door de coronamaatregelen kan dit voorlopig niet, maar wanneer alles terug normaal is, is iedereen hier zeker welkom.

In de namiddag zijn er ook vaak activiteiten te doen, zoals bingo, een quiz, iemand dat komt optreden, ... .

Dan is het toch ook druk en heeft het personeel van de brasserie hun handen vol. Hier kunnen we rekenen op enkele helpende handen van onze vrijwilligers.

Verder wordt in de namiddag het winkeltje aangevuld, we ruimen de keuken op en maken de mise-en-place voor de volgende dag.

Om 16.30 uur eindigt mijn werkdag en vertrek ik hier richting de school en onthaalmoeder van mijn zoontjes. Dan ga ik hen ophalen en begin ik thuis aan het avondeten.



# Activiteiten december

**Donderdag 2/12**

**Gymnastiek**  
10.45 uur

**Vrijdag 3/12**

**Dansavond**  
18.00 uur

**Dinsdag 7/12**

**Markt: Op den Toren**  
9.30 uur  
**Wandelen**  
10.45 uur

**Woensdag 8/12**

**Filmmiddag**  
14.30 uur

**Donderdag 9/12**

**Zitdans**  
10.45 uur  
**Familiefeest De Cirkel**  
11.30 uur

**Vrijdag 10/12**

**Familiefeest Op den Toren**  
11.30 uur

**Zaterdag 11/12**

**Familiefeest Onder den Toren**  
11.30 uur

**Zondag 12/12**

**Familiefeest De Stroom/Huis Lotus**  
11.30 uur

**Dinsdag 14/12**

**Wandelen**  
10.45 uur

**Donderdag 16/12**

**Gymnastiek**  
10.45 uur

**Vrijdag 17/12**

**Winternamiddag met live optreden**  
14.30 uur

**Woensdag 15/12**

**Creatief Atelier**  
14.30 uur

**Donderdag 16/12**

**Gymnastiek**  
10.45 uur

**Vrijdag 17/12**

**Winternamiddag met live optreden**  
14.30 uur

**Maandag 20/12**

**Kerstbingo**

14.30 uur

**Dinsdag 21/12**

**Wandelen**

10.45 uur

**Donderdag 23/12**

**Zitdans**

10.45 uur

**Ontdek & proef**

14.30 uur

**Zondag 26/12**

**Kerstkoor**

15.00 uur

**Dinsdag 28/12**

**Wandelen**

10.45 uur

**Donderdag 30/12**

**Gymnastiek**

10.45 uur

**Vrijdag 31/12**

**Aperitief & dans**

14.30 uur



## Recept: Appelstrudel met speculaas

---



### **Ingrediënten voor 8 personen:**

14 appels – bladerdeeg – 500g speculaas – 3 eieren – 7 el suiker – klontjes boter

### **Bereiding:**

- Appelen in kwartjes snijden en dan in grove stukken snijden
- Boter smelten & appels toevoegen (enkele min)
- Suiker erover strooien
- Het vuur zachter zetten (mag in compote veranderen met nog grove stukken)
- Compote moet droog zijn en mag niet lopend zijn
- Van het vuur halen en laten afkoelen
- Speculaas tot kruimels kloppen
- Ei splitsen en druppel water bij de dooier toevoegen
- Oven voorverwarmen op 180°C
- Deeg in 3 denkbeeldige delen verdelen en op het midden de speculaaskruimels verdelen
- De appel erop verdelen
- Aan de zijkanten met een mes in visgraatmotief snijden
- Het deeg vlechten en dan eigeel erop smeren
- Restje speculaaskruimels erop strooien
- 30-40min in de oven
- In stukken snijden en serveren



# Woordzoeker

# Woordzoeker

n l c g l i c h t j e s g n q u c x y o  
 d k a e e d u r b p f f a m i l i e f v  
 e e d y t b f i x w h l i e d j e s e f  
 n r e s c g o f e k r a n s j e s e t c  
 n s a q c y d o o f o w e g x k l i j l  
 e t u k z n o o r d p o o l x s t f t f  
 n m t e e o s j j t e o e x n s a c v q  
 b a j r q n b a l l e n c e r w j p e h  
 o n e s p g g f f d f w r n c l g v j t  
 o s s t i l k e k k e r u y z j y e v k  
 m n i n e r a j l e a m a a l t i j d x  
 m e r a k w a d m e r v p c q w v e r r  
 h e d c c i r e t d n s a h q r p e o n  
 b u d h p n s c s i v h t k u f r t w h  
 i w s t e t e e z s f k a k a l u j d e  
 m p k t r e n m f t h o c a a n s h x r  
 c o b l a r n b c e b d k j r a t t y s  
 s p x x n l b e j r d j o p i n r i c k  
 m r f m l k q r n o k e i c l r x t e e  
 h y t y d z o h g i e e d l k h n m t p



dennenboom	winter
kerstman	engelenhaar
sneeuwpop	kerstkaart
cadeautjes	familie
kerstnacht	liedjes
lichtjes	kransjes
stal	arrenslee
geboorte	maaltijd
piek	vakantie
noordpool	hulst
ballen	december
ster	

## Train je brein spelletjes

*Welke titel van het kerstliedje is juist/fout?*

- “De herdertjes dronken bij nachte” juist/fout
- “Er is een lammeke geboren” juist/fout
- “O Denneboom” juist/fout
- “Herders, hij is geboren!” juist/fout
- “Dronken nacht” juist/fout

### Rebus



- V



- N



- BAL



- P + D



- V



- N + H



- P + M



## Kleurplaat



## Samen bewegen

### Oefening 1: Elleboog-knie

Uitgangshouding: Ga goed achterin de stoel zitten.

- Probeer uw linker elleboog en uw rechter knie naar elkaar toe te bewegen. Beweeg vervolgens weer terug naar de beginpositie. Probeer vervolgens uw rechter elleboog en uw linker knie naar elkaar toe te bewegen en beweeg vervolgens weer terug naar de beginpositie. Herhaal deze beweging.
- Frequentie: 10 herhalingen. Indien mogelijk 3 keer per dag.



### Oefening 2: Draaien van de rug

Uitgangshouding: Ga rechtop zitten en kruis u armen voor de borst.

- Probeer nu, terwijl u blijft zitten, rustig naar links en rechts te draaien en kijk mee over uw schouder. Herhaal deze beweging.
- Frequentie: 10 herhalingen. Indien mogelijk 3 keer per dag.



### Oefening 3: Roeien

Uitgangshouding: Strek uw armen recht voor u uit.

- Trek ze weer naar de borst, met de ellebogen in de zij. Herhaal deze beweging.
- Frequentie: 10 herhalingen. Indien mogelijk 3 keer per dag.



# Creatief met afval



## Nieuwe bewoners

SMETS Lisette	Onder Den Toren 2	kamer 1
BORGHLEVENS Noëlla	Huis Lotus	kamer 7
SMEDTS Mariette	De Stroom 12	kamer 1

## Nieuwe medewerkers

DENS Natacha	verpleegkundige	De Cirkel
VAN ROMPAEY Cris	begeleider wonen en leven	Den Toren
DEMEYER Monica	zorgkundige	De Stroom
DELAERE Hilde	verpleegkundige	Op den Toren
DE VROE Marina	woonassistente	De Stroom
PEPERMANS Elly	woonassistente	Op den Toren
DECHEVA-MAGGIOLINI Iglïka	woonassistente	Op den Toren
FLIES Cathy	verpleegkundige	Onder den Toren
TAHRIQUI Saliha	zorgkundige	Op den Toren

## We nemen afscheid van

RAINSON Ida	De Stroom 11	kamer 1
MEULEMANS François	Onder Den Toren 12	kamer 5
DOM ANNA	De Stroom 12	kamer 4
MASSAER Pauline	De Cirkel 21	kamer 6

*We staan niet altijd stil bij het woordje "samen" maar het is een groot gemis als "samen" uit je leven is.*



## Jarigen in december

---

### DE CIRKEL

SIMONIS Regina	10 december
BEECKMANS Silvain	12 december
PEETERS Christiane	31 december

### DE STROOM

ASSELMANS Chris	8 december
DEGENS Anita	10 december

### ONDER DEN TOREN

HOPPEN Polle	25 december
SOUMILLION Ghislaine	26 december
DECLERCK Emma	27 december



**Schrijf je in op onze nieuwsbrief** en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten, de nieuwe Rotonde of nieuwsberichten. Je kan je inschrijven op de website van Roosendaelveld.

### **Helpende handen**

Ken je iemand of zou je graag zelf wat meer deel willen uitmaken van het wonen en leven in het woonzorgcentrum, laat het ons weten of stuur een mailtje naar An Goossens — [an.goossens@zbrivierenland.be](mailto:an.goossens@zbrivierenland.be)

Er zijn tal van activiteiten en taken waar we steeds een extra paar helpende handen kunnen gebruiken.









Vrijwilligster : Pascale De Cock

Vele jaren kwam Pascale "het babbelgroepje" leiden in Hof van Egmont.

Onze bewoners keken erg uit naar het wekelijkse onderonsje. Ze bereidde steeds wat gesprekstof voor.

Vooraf wanneer het ging over Mechelen, had ze iedereen mee.

Na onze verhuis had ze besloten om mee naar Roosendaelveld te komen.

Vele bewoners zijn tenslotte mee verhuisd en ze had ondertussen al een band met hen opgebouwd.

In oktober is Pascale dan na een moeilijke periode, eindelijk kunnen starten.

Ze keek er enorm naar uit om iets te betekenen voor onze bewoners.

Echter, na die ene keer, werd ze ziek. Ze hield ons op de hoogte en liet weten hoe het met haar ging.

Na enkele weken kregen we plots via haar echtgenoot het droevige nieuws dat Pascale overleden was.

Vanuit Roosendaelveld gaan onze gedachten uit naar Black Eagle, haar echtgenoot.

Pascale, bedankt voor al deze mooie jaren, het ga je goed.

Onthaal	015 97 04 00	rdv.onthaal@zbrivierenland.be
Onder Den Toren 1	015 97 04 18	
Onder Den Toren 2	015 97 04 19	onderdentoren.rdv@zbrivierenland.be
Onder Den Toren 11	015 97 04 21	
Onder Den Toren 12	015 97 04 22	
Op Den Toren 21	015 97 04 24	opdentoren.rdv@zbrivierenland.be
Op Den Toren 22	015 97 04 25	
De Cirkel 11	015 97 04 30	
De Cirkel 12	015 97 04 31	decirkel.rdv@zbrivierenland.be
De Cirkel 21	015 97 04 33	
De Cirkel 22	015 97 04 34	
De Stroom 11	015 97 04 36	destroom.rdv@zbrivierenland.be
De Stroom 12	015 97 04 37	
Huis Lotus	015 97 04 39	huislotus.rdv@zbrivierenland.be

© **Verantwoordelijke uitgever:**

Jeroen Baeten

**directeur woonzorgcentrum Roosendaelveld**

Ann Desmet

2800 Mechelen

e-mail: [ann.desmet@zbrivierenland.be](mailto:ann.desmet@zbrivierenland.be)

website: [www.roosendaelveld.be](http://www.roosendaelveld.be)

facebook: [Zorgbedrijf Rivierenland](https://www.facebook.com/ZorgbedrijfRivierenland)



ZORGBEDRIJF  
RIVIERENLAND

Lees alles over het wonen en leven in Roosendaelveld op  
[www.roosendaelveld.be](http://www.roosendaelveld.be)